

## Nolagillet 30 år!

När vi nu har fyllt 30 år så bör man naturligtvis göra en återblick och berätta lite om vad som har hänt under de 30 åren. Jag har därför ”roat mig” med att läsa protokoll och verksamhetsberättelser för de gångna 30 åren och försökt att sammanfatta en historik om Nolagillet! Vi har varit ganska ordentliga och arkiverat dessa dokument. Att jag har kunnat läsa om allt detta är delvis Sten Söderlinds förtjänst. Han verkade som sekreterare under 10 år, 1976 – 86.

Det första protokollet finns från den 16 januari 1975. Då samlades 19 stycken folkdansvänner på Fornhemmet och beslöt att bilda folkdanslaget Nolagillet. Det är väl det datum som får gälla som födelsedag. Året dessförinnan, 1974 så hade Einar Samuelsson bedrivit en studiecirkel i folkdans. Som första ordförande valdes Lena Ekeborg. Vid mötet fanns några namn som fortfarande är aktiva och deltar i 30-årsfirandet; Einar Samuelsson, Gunnel Åkerlund samt Bosse och Lena Ekeborg. Det hölls ett antal möten 1975 i januari, februari, och mars. Vid ett sammanträde den 26 mars, så finns noterat att Eilert och Elsy Löfgren, Inger och Lennart Uhlin samt Karin Nordlinder deltog. Stadgarna antogs vid ett möte den 9 april samma år.

Första året så fick vi 29 medlemmar, och sen gick det snabbt uppåt. 1976 så hade vi 43 stycken, 1979 100 stycken, 1982 150 stycken och 1983 hela 210 medlemmar. Året efter sjönk siffran till 204. Medlemsavgiften första året var 25:-.

Folkdans var naturligtvis det gemensamma intresset, och dansledare första året var Birger Tiberg och Einar Samuelsson. Senare så tillkom Bo Ekeborg, Inger Uhlin, Eilert Löfgren, Arne Persson.

Träningslokalerna har varierat. Från början så höll man till i Genebibliotekets källare, men senare så har vi även tränat på Domsjögården, Sundskolan, Hörnettpaviljongen, tillbaka till Genebiblioteket, Rådhuset och nu senast på Gnistan. Tidigt så bildades även ett barnlag. Det var 1978 där Barbro Eklöv utsågs till dansledare. Senare tillkom även Karin Nordlinder och Gunvor Söderlind. Som mest så var det 3 olika barn- och ungdomslag.

Spelmän var från början Göte Jansson och Anna-Britta Nilsson. Den 21 mars hade man en träff hos Eilert och Elsy, och det var 7 – 8 spelmän som deltog. Man kan kanske säga att det var starten för Nolagillet's eget spelmannslag. I protokoll står det att läsa att man 1980 var 6 stycken spelmän och 1999 var det 12 stycken. Vi hade också ett ungdomslag med spelmän.

Kassan var blygsammare än idag och jag har noterat att 1977 var den 6306:-

Ganska snart så bildades även en dräkt och slöjtkommité för att medlemmar skulle kunna sy sina folkdräkter.

Ordförande för föreningen har varit Lena Ekeborg 1975, Eilert Löfgren 1976 -78, Åke Jonsson 1979 – 81, Gunnel Åkerlund 1982 – 84, Lennart Sundqvist 1984 – 93, Kent-Åke Hörnlund 1994 – 02 och Gösta Andersson från 2003.

Det var tydligen vanligt med trivselkvällar och gammeldanskvällar under de första 15 – 20 åren. Tillsammans med Nätragillet, Örnringen och GDV delade man upp lämpliga kvällar under året.

Uppvisningar har naturligtvis tillhört ett viktigt inslag i verksamheten, och midsommaruppvisningar har pågått under alla 30 år. På senare år så har även firandet av Svenska flaggans dag och senare upphöjt till nationaldag, blivit mer aktuell. Vi har även uppträtt i kyrkliga sammanhang i Arnäs och Själevads kyrka.

Gemensamma resor har varit ett populärt inslag i verksamheten. Det har varit lite svårare att få kläm på alla resor som gjordes. Första resan gick till Finland 1977. 36 medlemmar deltog. 1979 så åkte man till England och Skottland. Brande och Tarp i Tyskland besöktes första gången 1980 tillsammans med föreningen Norden. 1985 reste vi till Jacobsstad i Finland (med en kyrkbrand som följd). Röros 1986 med "Laikfest". Schweiz 1987 till Landquart. Ytterligare ett besök i England 1990. Besök i Belgien 1991 under påskfesten. En givande och intressant resa gick till Estland, Lettland, Litauen under 1992. En svettig resa företogs 1995 till Frankrike. Ytterligare resor är till Finland under 1996, Österrike 1998, Finland 2001 och Brande igen 2003 samt Gotland 2004.

Vi har även fått besök av våra vänner från resorna, som då har inkvarterats hos olika medlemmar.

Förutom längre resor så har vi gjort många utflykter i Ö-viks området, både vandringar och på skidor. Lite längre turer har även gjorts till fjällen med vandringar av lättare och svårare art. Sist men inte minst har vi även åkt på diverse nöjes och teaterresor till Stockholm och Lycksele.

1983 så åkte 30 stycken till Hälsingehambon. Jag vet inte om alla 30 deltog i tävlingen, eller placeringarna för de som deltog.

Fester har varit ett stående inslag i vår verksamhet. Den första festkommittén utsågs 1976 och invalda blev Bo Ekeborg, Elsy Löfgren och Margareta Jonsson.

Ja, det här var ett litet utdrag av de protokoll som finns sparade. Det finns säkert flera minnen att man kan berätta om och fotoalbum att titta i.

Gösta Andersson