



# FOLKDANS GLIMTEN



Nummer 294 Årgång 50 Augusti 2017 Utkommer varannan månad  
Ansv.utg. KBHELKKNBS Hemsida: <http://www.folkdansringen.se/hemgarden>

## 17 juni Dans kring Gater och Torg i Söderköping



Lördag den 17 juni var det åter dags för spel och dans på Gater och Torg i Söderköping. Denna gång hade arrangörerna rört till programmet ordentligt så vi dansade bara en uppvisning i stället för normala 2-3 stycken. Dock satt Midsommarprogrammet bra så den månghövdade publiken njöt av vår fina musik och dans.

Två stycken som man kan lita på och som inte rör till det är Louise och Stefan. Där vankades som vanligt goda hembakta tårtor till kaffe i deras härliga lummiga trädgård. Stort tack, ni är toppen.



## 18 juni Spelmansstämman



Den 18 juni var det som vanligt tid för spelmansstämman på Hembygdsberget i Ringarum.

Strålande sol gjorde att det kom massor med publik och ett 30-tal spelmän, men var folkdansarna? Trots att vi är medarrangörer kunde Inga bara räkna in två hela par, så någon uppvisning blev det inte, men våra härliga spelmän spelade upp i alla fall, så då det fanns andra dansanta där blev det allmän dans i stället.

FORTS SID 2.





Dagen inleddes med en gudstjänst innan Clas Lind drog igång allspelet på ett suveränt sätt. Han framträdde även som bejublad solist under eftermiddagen. Våra spelmän Göran o Inger höll i visstugan där många deltog.

Roland Engdahl var där med några musikelever som gjorde fina framträdanden bland många andra som underhöll under eftermiddagen.

Så, trots avsaknaden av folkdansuppvisning får dagen ändå anses lyckad.



MIDSOMMARAFTON 2017

Fint väder, lagom varmt för dans och regnet uteblev under dagen som började på Tuppens boende för vår del. Vi dansade ute till en intresserad publik och personal som filmade hela uppvisningen.

## Uppvisning Nils Åbergs Gata

Som traditionen bjuder dansade laget tidig Midsommaruppvisning den 21 juni på äldreboendet vid Nils Åbergs Gata. 4 par och 5 spelmän såg till att stämningen låg på topp. Som vanligt drogs en långdans på slutet då både boende och personal deltog. En och annan rullator och även rullstol fanns med på slutet.

Som vanligt blev vi bjudna på tårta och kaffe efteråt.

Kaffe och jordgubbstårta som belöning satt fint. Lennart passade då på att diskutera bästa tid för väckning och uppstigning med en personal som till slut rodnade och inte visste vad hon skulle säga. ☺

Nästa stopp blev Konstantinopel, även där dansade vi ute. De hade gjort en liten midsommarstång och i gräset fanns massor med tusenskönor, att det gick både upp och ner gjorde inget, vi är ju vana vid olika underlag.

Till Hemgården kom vi för att äta lunch och nog tappade vi hakan allihop när vi såg vad som dukats upp åt oss, där fanns allt man kunde önska sig.

Mätta och belåtna drog vi vidare till Abborreberg för att resa stång, dansa uppvisning och ha lekledning.

Folk strömmade till och när Stig började dansen så räknade jag till 6-7 stora ringar, den yttersta var inte riktigt hel. Sillen från lunchen satte sina spår och gjorde oss extra törstiga eller var det lekarna runt stången?

Vi avslutade vår dag som brukligt vid DHR i Svärtinge och vackrare plats att dansa på med sjön i bakgrunden finns nog inte.

TACK för en god dans och speldag - utan ER hade det inte blivit någonting.

Kram Kerstin



# MIDSOMMAR



Midsommarafton, 23 juni, började som sig bör med uppvisningar på Borgmästaregården, Tuppen, Vrinnevihus och Konstantinopel. 14 par dansare och 7 spelmän, fördelade på två grupper, jobbade sig igenom dagens program.

Lunchen intogs som vanligt på Hemgården med – då våra ordinarie "bamba-tanter" hade förhinder – Hemgårdens kök som anordnare.

Det hade tydligen spridit sig hur bortskämda vi varit under alla år, så de hade nog tagit i extra! Gott var det! Ett härligt buffébord med allehanda röror, sallader, köttbullar med sting, sill och ägg mättade våra magar med besked.



Den ena gruppen fortsatte till Abborreberg, där Stig var lekledare, för att sedan avsluta dagen på DHR i Svärtinge.

Den andra gruppen åkte till Eneby församlingshem för att avsluta dagen i Sörsjön, där Leif var lekledare.

Tyvärr har vi tappat uppvisningarna i Unnerstad och Krokek. Kurt ledde dock dansen kring stängen på sistnämnda ställe. Mycket folk deltog på alla ställen vi besökte och tack vare oss kom de i riktig midsommarstämning.



Till den traditionella "eftersläckningen" hade Bodil och Rune åter bjudit in till sitt underbara sommarhus i Sjöängen. Ett 30-tal var vi som samlades där.

Värdparet hade ordnat en femkamp där många sinnen fick jobba - syn, smak, lukt - och teknik!? - för att nämna några. När vår Herre tyckte det var dags att gå inomhus öppnade han "slussporten", så regnet kom.



Då spelade Inger, Göran och Leif upp till allsång innan Bodil och Rune bjöd på hembakade tårter och kaffe.

Midsommarafton började övergå i Midsommardag innan alla drog sig hemåt.

**STORT TACK** till Bodil och Rune för Er härliga gästfrihet!



## Söderledskyrkan



Kaffe i midsommartid har blivit en tradition som lockar mycket folk när folkdanslaget kommer på besök.

Då vädret var lite osäkert så bestämdes det att dansens skulle ske inne i kyrksalen.

Anna-Karin inledde med en kort andakt med några sommarpsalmer och några tankar om hur Martin Luthers midsommarstång såg ut.

Fredrik fick agera stång med en blomsterkrans på ena armen och en frälsarkrans (livboj) på den andra armen.

Därefter intog laget scenen och golvet som är helt fantastiskt att dansa på.

Kurt var konferencier och presenterade både danser och dräkter. Vi fick till och med göra ett extranummer!! Naturligtvis blev det Görans låt, alltså Födelsedagsvals till Mona.

Kaffe och jordgubbstårta avnjöts tillsammans med publiken efteråt.

Sedan gick färden vidare mot ångbåtsbryggan i Strängnäs, där världens slarvigaste fågel, Hafsörnen, tog emot oss....ja, båten hette så!



Efter en två timmars lång, härlig sjöresa, med lunch ombord (lax), lade båten till vid Björkö och Birka.

Där fick vi tid för egna strövtåg med besök på bl.a. museet.

Så småningom tog en duktig och påläst guide hand om oss och berättade historien om Birka och visade oss runt på ön.

Sen blev det dags att gå tillbaka till bryggan, där Hafsörnen väntade på oss.

Under färden tillbaka till Strängnäs blev vi serverade kaffe med bullar och kakor.

I land steg vi åter på bussen och färden ställdes mot Stallarholmen. Precis innan brofästet mot Selön låg en restaurang med utsikt över ön och Mälaren. Där blev vi serverade middag bestående av en jättegod fiskgratäng med potatismos, kaffe och kaka.



## UPPTAKTSRESAN

Den 20 augusti var det dags för årets upptaktsresa. Denna gång blev det *en dag*. Men vilken dag!

Redan 7.30 på morgonen startade bussen från Hemgården, som vanligt med Kurt som chaufför. 43 stycken var det ombord och färden ställdes norrut.

Första stopp för medhavt kaffe blev på en rastplats vid en sjöstrand straxt innan Flen.



Så småningom hade allt blivit uppätet och bussen änrades för dagens sista etapp tillbaka mot Norrköping och Hemgården, dit vi anlände vid 20.30-tiden.

Stort TACK och applåder till vår fantastiska fest och resekommitté!!!!

NI förnekar Er aldrig!!





# PÅ GÅNG

## INGA OCH KERSTINS RUTA



**9 SEPTEMBER**  
**ALSTERS FOLKDANSLAG**  
**BESÖKER OSS**

**30 SEPTEMBER**  
**KULTURNATTEN**

**15 OKTOBER**  
**AURORARINGEN 70 ÅR**  
**SAMDANS KL 18**

**12 NOVEMBER**  
**LJUSSTÖPNING PÅ**  
**HEMGÅRDEN KL 11-16**

**15 NOVEMBER**  
**UPPVISNING SMHI**

**2 DECEMBER**  
**JULFEST PÅ HEMGÅRDEN**

# REDAX

KURT  
HELEN  
LOUISE  
KERSTIN  
BENGT



SISTA MANUSSTOPP  
TILL NÄSTA FG 20171015

**KULTURENS**  
Bildningsverksamhet

### Hej!

Nu har vi kommit in i augusti efter en skön sommar och aktiviteterna står på rad inför hösten.

9 sept. får vi ju besök av Alsters folkdanslag, det blir guidad tur genom vårt fina industrilandskap. Kerstin tar hand om våra gäster men vill gärna ha en kompis. Kl.18.00 börjar dansen på Hemgården och vår festkommitté vill gärna ha hjälp. Sedan dansar vi så länge vi bara orkar.

Vi startar terminen den 21 september, det blir roligt.

På Kulturnatten visar vi upp oss någonstans på "stan", vi har ännu inte fått någon plats, men tiden blir 14.00.

Kl 15.00 är vi på Hemgården med både uppvisning och prova på dans.

Söndagen den 15 okt. är vi inbjudna till Auroraringen, Falla folkets hus som firar sin 70-årsdag med samdans kl.18.00.

Det blir ljusstöpning på Hemgården den 12 nov. mellan kl 11.00-16.00. Anmälan tas upp senare.

Vi ska också visa upp oss för SMHI:s gäster den 15.nov

Vår festliga julfest blir den 2 dec kl 18.00

Ja, ni ser att vi inte ligger på latsidan i höst heller.

Kul att träffas redan den 9/9.

*Inga o Kerstin*



# GRATTIS

**HELEN E. + ISABELL S.**

**2 x 30**