



FOLKDANS GLIMTEN



Nummer 288 Årgång 49 Augusti 2016 Utkommer varannan månad
Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: <http://www.folkdansringen.se/hemgarden>

MIDSOMMAR 2016

Dagen började med dans på Tuppens gård i ljumma vindar och sol. Raskt for vi vidare till Konstantinopel, där fick vi dansa inne i samlingsalen. Dagens solskenshistoria fick Helen W och jag ta del av när ett barnbarn till en boende kom fram och tackade för dansen, musiken och att vi tog oss tid att åka runt och sprida glädje. Hon berättade också att hon inte hade kunnat kommunicera med sin Mormor på länge men helt plötsligt under uppvisningen hade hennes Mormor sagt; - Vals det dansade jag också! Med vem då frågade barnbarnet, - Kommer jag inte ihåg svarade Mormor men kjolen den svängde.

Tänk att dansen/musiken kan öppna upp minnet igen och ge så mycket glädje till anhöriga och inte minst till mig som fick ta del av deras historia. Vi i folkdanslaget gör nog stor nytta på våra äldreboenden när vi kommer, även om inte alla säger det.



Berith och Christina försåg oss med ny energi på Hemgården och sedan begav vi oss till Abborreberg.

Då slog värmen till ordentligt och det märktes, överallt satt det familjer med picknick-korgar och hela tiden strömmade det till mer folk.

Vi dansade både uppför och utför och i sidled innan Stig tog över för lekledning och han fick ihop fyra stora ringar!!

Varma, både inifrån och utifrån anländer vi sedan till Östra Eneby och tänker att här får vi dansa på platt mark. Ja, det får vi men gräset var inte klippt så det sög verkligen i benen.

Som avslutning har vi DHR i Svärtinge och det är alltid så fint där med vattnet i bakgrunden och gissa om vi blev badsugna!

Här var gräset ännu längre än i Eneby så vi fick ta ifrån tårna och tömma ut de sista krafterna.

DHR överraskade oss som avslutning med att ge oss var sin vacker röd ros eftersom laget fyller jämna år!

FORTS. SIDA 2.

FORTS. MIDSOMMAR

Jag hade önskat att vi skulle slippa regn och det gjorde vi men jag kunde vrida ur vartenda plagg när jag kom hem.

MIDSOMMARAFTON 2,

Med exakt 6 månader till Julafton den 24 juni var det så dags för vår egen Julafton: Midsommarafton. I år var vädret på vår sida, så alla uppvisningar och lekledningar kunde genomföras programenligt.

Ingas grupp började som vanligt på Borgmästargården för att sedan fortsätta till Vrinnevihus.

Efter en god lunch på Hemgården, tack vare Christina och Berit, åkte Ingas grupp till Råssla Hembygdsgård. Kurt höll i lekledningen där. Efter uppvisningen for gruppen till Sörsjön där Leif S höll i lekledningen. Sedan avslutade gruppen i Unnerstad där Kurt höll i lekledningen. Som vanligt bjöd Ann-Catrin och Hans-Göte på kaffe och sockerkaka.

Många tusen barn och vuxna kunde glädjas åt folkdanslaget under dagen tack vare 14 dansande par och 7 (sju) spelmän.

BRAVO.

Som värd för kvällens "Eftersläckning" stod Bodil och Rune vid deras sommarnöje vid Slätbakens strand. De hade ordnat med tipspromenad som vanns av den som kom tvåa. Ingen trodde på honom som hade flest rätt.

Ett 35-tal var närvarande och njöt av den underbara ljumma sommarkvällen.

När solen började gå ner samlades de flesta på balkongen med en hänförande utsikt över Slätbaken och Stegeborgs Slottsruin. Naturligtvis tog våra spelmän Inger och Göran förstärkta av Leif S fram sina dragspel och framförde lämplig musik. Några låtar klarade deltagarna även sjunga med i.

Inte förrän Midsommarafton övergått i Midsommardag gav gästerna sig av så Bodil och Rune fick krypa till kojs.

JÄTTETACK, Bodil och Rune, för er fantastiska gästfrihet!

TACK för ett fantastiskt dagsverke.

Kerstin och Inga

SPEL OCH DANS PÅ GATOR OCH TORG I SÖDERKÖPING

Som vanligt fanns folkdanslaget på plats när det var spel och dans på gator och torg i Söderköping, lördagen den 18 juni.

Vår första uppvisning på Hagatorget gick som smort. Midsommarprogrammet lovade gott. Många åskådare var imponerade av att vi var så många (12 par och 6 spelmän).

Efter lite vila och kaffe och smörgås på IOGT-NTO-lokalen var det dags för Rådhusorget. Klockan 13.55 regnade det och då det inte fanns något tak på scenen kunde inte våra spelmän ta fram sina instrument, så beslutet blev: vi ställer in!

Vi började traska hemåt till "Lollo" för efterlängtd tårta istället...

...och kl 14, när vi skulle ha dansat, sken det upp och solen dök upp. Det var så dags då...

Nå, hemma hos "Lollo" vankades massor med tårta och gott kaffe plus en härlig gemenskap.

Hennes hus är stort så vi fick plats, allihop.

Tack "Lollo" för allt gott! Vi längtar redan till nästa års tårtor!!

SPELMANSSTÄMMAN I RINGARUM

Dagen efter Söderköping var det så tid för Spelmansstämman på hembygdsberget i Ringarum.

Solen sken från klarblå himmel och mycket folk hade samlats.

Dagen började med en friluftsgudstjänst på dansbanan. Kan man dansa i kyrkan, kan man ju ha gudstjänst på dansbanan.

Klockan 13.00 drog så, som sig bör, Clas Lind igång Allspelet. 25 spelmän var med. Sedan blev det scenprogram där folkdanslaget naturligtvis var med. Kaffeserveringen hade full fart, chokladhjul och lotter gick åt med fart, så även korven. Stämman avslutades med att Riksspelmannen Rune Persson tillsammans med våra spelmän Inger och Göran exekverade Brännpers Vals.

UPPVISNINGAR

Som brukligt vill många se folkdans kring midsommar, och vad är då bättre än att vända sig till Hemgårdens Folkdanslag. I år hade Söderleds kyrkan tidigarelagt sin våravslutning på sina tisdagsträffar från veckan efter till veckan före midsommar. Därför dansade 6 par till 5 spelmän redan den 21 juni.

Då vädrets makter inte var helt pålitliga gjordes uppvisningen inne i kyrkan.

Tänk att så många kyrkor har så fina dansgolv framme vid altaret!

Inga presenterade våra dräkter när vi dansat ungefär halva programmet. Det blev ju lite naturlig paus på så vis!

Efter uppvisningen, som sågs av ett 80-tal närvarande, bjöds vi på den sedvanliga jordgubbsgräddtårten och kaffe.

LÄMMELTÅGET TILL STÅNGBRO.

Sommarens varmaste kväll bjöds det på dans och underhållning på Stångebrotältet i Linköping av Benny Anderssons orkester, Orsa spelmän, Helen Sjöholm och Tommy Körberg.

Publiken strömmade till från olika håll och snabbt fylldes fältet med stolar, filter, picknickkorgar och flera tusen förväntansfulla.

Dansbanan var på plats och arrangörerna hade till och med ordnat fram vattendunkar, muggar och en dusch så att ingen skulle tупpa av i värmen.

När musiken drog igång så började det sprätta i benen på många. Man kan njuta av deras sång och spelglädje sittande också men med dessa skickliga musiker är det svårt att låta bli och dansa. Jag såg ett par (två tjejer) som aldrig gick av dansbanan.

Vi var några stycken från laget som fick ett underbart sommarminne.

Kerstin

Dagens efter, den 22 juni, var det så dags för äldreboendet Nils Åbergs gata.

5 par och 4 spelmän, det fanns inte plats för fler, gjorde ett bejublat framträdande.

I den avslutande långdansen ut, hoppade några av åskådarna in och fick en svängom in till de dukade borden.

Gissa vad det bjöds på?

Jordgubbsgräddtårta och kaffe förstås!!!



KONSERT I ST.ANNA

Den 4 augusti hade Ingemar ordnat biljetter till Peter och Matildas konsert i Sankt Anna kyrka. Kurt ordnade med busstransport. 35 st. blev vi som började med att åka till Mon där det vankades middag. Det tog litet tid att få in maten, men när den kom in var den jättegod.

Efter maten gick färden till Sankt Anna kyrka. Peter och Matilda, tillsammans med fantastiska musiker och kör bjöd på en otrolig *köncert*.

Bara kända nummer fanns på repertoaren. Bland annat sjöng Peter "Fattig Bonddräng" tillsammans med 11-årig systerson och sin egen far. När Matilda sjöng Nessum Dorma fick man gåshud. Den 1,5 timmar långa konserten varade i nästan 2 timmar innan applåderna och extranumren tagit slut.

Efter konserten bjöds det på kaffe och bulle på kyrkbacken innan färden gick hemåt igen.

INGA OCH KERSTINS RUTA



Hej på Er alla!!

Vilken sommar vi har haft och den är inte slut än. Augusti månad har gått i ett rasande tempo. Den började med konsert i S:t Anna kyrka, vilken höjdare! Peter och Matilda gör ingen besviken. Upptaktsresan gjorde heller ingen besviken, se reportage. Vilken fest och resekommitte' vi har, de förnekar sig aldrig. Tack, tack och tack för en fin resa.

Med september börjar allvaret, torsdag 15/9 kl 19.15. vi får börja med att fräscha upp vårt dansprogram. Kulturdagen kommer redan den 24/9, då kommer vi att dansa och spela på tre ställen; kl 14.00 Holmentorget, kl. 15.00 Stadstornet och kl 16.00 på Hemgården.

Vi Hemgårdens folkdanslag firar 90 år den 15 okt. Alla har fått en inbjudan och en skrift där det är ett urval vad som hänt under 90 år. Skulle allt vara med blev det en tjock bok. Tack Gordon! för arbetet du lagt ner.

Den 10 nov. bjuder vi in Kamraterna, Orga, Aurora och Söderköping till samdans. Vi bjuder på förtäring och vi får hjälpas åt med serveringen.

24 nov. vill IOGT att vi kommer och visar upp våra dräkter, vår musik och dans. Julfest! Boka 2/12.

Ett litet tips - gå till Hörsalsparken där celeberreras HF 90 år i kaktusgruppen kul va'.

Ja, en hel del har vi att se fram emot under hösten.

Vi ses den 15 sept.

Inga och Kerstin



GRATTIS

GORDON C.
2 * 35



GOURMET OCH KYRKUPPTAKTSRESA MED SLOTT 20-21 AUGUSTI

Den traditionella upptaktsresan i år gick till Västergötland. Ett 30-tal medlemmar deltog och som vanligt satt Kurt bakom ratten på bussen.



Första stopp gjordes vid Hammarsundet (ligger i Närke) där det medhavda kaffet smakade gott. Sedan gick resan vidare via Laxå, Mariestad och Hällekis till Kinnekulle. Högst upp på toppen, med en vidsträckt utsikt, ligger en restaurang som serverade oss lunch, en läcker porterstek, med en sås som man hade kunnat äta med sked!!!



Efter att ha njutit av maten och utsikten for vi vidare till Lidköping där vi inkvarterades på vandrarhemmet mitt i staden med Stadshotellet som närmaste granne.



Sedan for vi iväg ut på Kållandsö där Läckö Slott stod på programmet. En guide tog emot oss och lotsade oss runt på paradvåningen, 3 våningar upp. Hon avslutade sin visning med att sjunga en psalm av Magnus de la Garde, och psalmen finns än idag i psalmboken! Oj, vilken fin röst hon hade!



Sen fick vi tid att vandra runt själva. Många besökte slottskyrkan innan det var tid att äntra bussen för transport till Spiken (aldrig hörts talas om den platsen tidigare?) Det här var en hamn som passat in var som helst på väst-eller östkusten, men vid Väneren?





Där fanns också en restaurang, Sjöboden, som dukat upp en härlig fiskbuffé (det fanns fläskfilé också) till middag. Maten avnjöts med god aptit och vid 21-tiden gick bussen åter till Lidköping. Framme vid vandrarhemmet kom – äntligen – instrumenten fram. Inger, Göran och Bengt spelade, allsångshäften kom fram och en trevlig samvaro fick avsluta kvällen.



Efter ipackning på söndagsmorgonen gick så färden till Klosterkyrkan i Varnhem. En pampig och ståtlig byggnad med mycket historia.



Sen for vi vidare mot Hjo. Där väntade kaffe och smörgås på Elia-kaféet i Stadsparken. Sedan gavs tid för egna strövtåg, många besökte glasskiosken, några besökte kyrkan, och några gjorde både och. Några passade även på att handla rökt Vättern-sik.



Dags för nästa stopp som var Habo gamla kyrka. Det är en kyrka där målningar pryder väggar och tak, ända nerifrån golvet. En guide informerade oss om kyrkans 275-åriga historia.





Sen for vi vidare mot sista stoppet på resan. Hamnkrogen vid färjeläget i Gränna hade dukat upp med varmrökt lax och potatissallad till middag. Kalasgott! Mätta och belättna gick sedan resan vidare norrut och nästan prick kl 20.00 stannade Kurt bussen utanför Hemgården.

TACK alla som var med, tillsammans gjorde vi resan till det den blev.
Hittar inte ord nog för att tacka vår festkommitté!
Vad ska ni hitta på nästa gång!?



EFTER
RESAN.

PÅ GÅNG

15 SEPTEMBER
HÖSTTERMINEN STARTAR

24 SEPTEMBER
KULTURNATTEN

15 OKTOBER
HEMGÅRDENS
FOLKDANSLAG
90 ÅR

10 NOVEMBER
GILLESÅFTON

2 DECEMBER
JULFEST

REDAX

KURT
HELEN
LOUISE
KERSTIN
BENGT



SISTA MANUSSTOPP
TILL NÄSTA FG 2016/17

KULTURENS
Bildningsverksamhet

Hemgårdens Folkdanslag fyller 90 år i år !



Det ska vi fira!

Välkommen till Studiehemmet Hemgården
lördagen den 15 oktober
Festligheterna börjar 1700

Kom gärna i bygdedräkt – det bli ännu festligare då!

Du får garanterat en trevlig kväll med
en trerätters middag, dans och underhållning.

Anmäl dig senast **den 22 september** till
Festkommittén eller via nätet till
hemgarden@folkdansringen.se

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Välkomna!
Styrelsen för Hemgårdens Folkdanslag