



FOLKDANS GLIMTEN



Nummer 330 Årgång 57 Augusti 2023 Ut kommer varannan månad
Ansv. utg. KBHELKKNBS Hemsida: <http://www.folkdansringen.se/hemgarden>

STADSFEST I SÖDERKÖPING

Det som förr hette Dans och musik på gator och torg har bytt namn till Stadsfest. Lördagen den 17 juni var det dags.

Folkdanslaget som varit med alla år sedan det började för många, många år sedan var naturligtvis med i år också. I år gjorde laget en uppskattad uppvisning på kanaldansbanan. En stor internationell publik tittade på och midsommarprogrammet satt fint även denna gång.

Lollo och Stefan bjöd sedan in hela danslaget på kaffe och tårta i sin trädgård. Lika gott och trevligt som alltid.

Stort TACK TILL LOLLO OCH STEFAN
FÖR ER GÄSTFRIHET.

MIDSOMMAR



För Inga, Kurt, Inger och Göran började det redan på onsdagsförmiddagen 21 juni i midsommarveckan. Ett hundratal barn och deras lärare på Taborsbergs förskola dansade kring midsommarstången, som var fint lövad med ormbunkar. Göran och Ingers musik och Inga och Kurts ledning var mycket uppskattat och roligt. På eftermiddagen var det så dags för Söderledskyrkan. Även där var hundratalet åskådare på plats för att njuta av folkdanslagets dans och musik. Av applåder att döma mycket uppskattat. Som vanligt bjöds laget på kaffe och tårta efteråt.

Så kom då midsommarafton! På förmiddagen delade laget upp sig i två grupper med 5 par i varje. För musiken svarade Bengt och Clas i den ena och Isabell och Helen i den andra. Äldreboendena Konstantinopel, Albrektsvägen 153, Värmlandsgatan och Pimpstengatan besöktes med gott resultat. På Pimpstengatan kan nämnas, fanns en dam klädd i Skedevidräkt, och damen var 104 år! (rekord?). Efter förmiddagens uppvisningar samlades hela laget för att i gröngräset i Abborreberg ta paus och samtidigt äta medhavd behövlig lunch. Sedan var det dags att resa midsommarstången. Pampigt när stängen bärs fram av laget med spelmän i täten. Flera tusen besökare fick se en väl genomförd uppvisning på en något gropig gräsmatta.

FORTS. SID. 2



FÖRTS, MIDSOMMAR

Efter detta tog Stig över och drog igång dansen kring midsommarstången till Helen och Isabells musik. Både stora och små i publiken var danssugna och deltog med stort engagemang.

Övriga i laget for ut till DHR i Svärtinge för uppvisning, ett härligt ställe med sjön Glan som bakgrund.

Under flera av dagens uppvisningar informerade Ingrid kunnigt och uppskattat om de dräkter som laget bar.

På kvällen träffades ett 20-tal av medlemmarna hos Inga och Kurt i Krokek för eftersläkning. Alla tog med vad de ville äta och dricka. Bodil och Rune ordnade en tävling där två lag fick lära sig att stava rätt.



Eva och lilla Leo drog igång lekar kring midsommarstången som förklätt sig till äppelträd! För musiken svarade Leif och Lennart. Det blev en härlig kväll!

STORT TACK till alla, ingen nämnd, ingen glömd. Tillsammans ordnade vi en jättefin midsommar.

En i familjen

- Har dina svärföräldrar accepterat dig som familjemedlem?
- Jag tror det. För igår blev jag utskäld för att jag använde gästhandduken...

MIDSOMMARDANS VID SÖDERLEDSKYRKAN

Den 21 juni var det så dags igen för lite dans, spel och dräktvisning vid Söderledskyrkans sommarcafé.

Denna årliga tradition började 2004 och med lite avbrott för renovering och pandemi så har det blivit hela 17 gånger!

Vårt deltagande lockar storpublik varje gång och i år räckte inte bord och stolar till men det fanns villiga praktikanter som plockade fram det som behövdes.

I år fick Ebba 4, ½ år följa med sin Mormor för att titta på när vi dansade och hon blev så imponerad att detta fortfarande är och har varit ett stort samtalsämne under hela sommaren. Som tur var filmade hennes mormor en hel del av danserna så hon har kunnat titta många gånger. 😊

Och den hemmagjorda jordgubbstårten som avslutade det hela var det ingen som tackade nej till.

ETT GOTT SKRATT

Äkta kärlek

- Jag gifte mig med min fru för att hon var så annorlunda jämfört med alla andra kvinnor.
- På vilket sätt då ?
- Hon var den enda som ville ha mig!



MOGET

- Vet du varför normännen bara dricker öl ur bruna flaskor?
- Nej?
- De tror att de gröna flaskorna inte är mogna än.

HÄLSINGEHAMBON

2023

Den 58:e Hälsingehambon är dansad och vilken fantastisk dag det blev!! Lördagen den 8 juli med start i Hårga, inleddes hambodagen på slätteräng. I år var Bollnäs kommun medarrangör efter ett långt uppehåll och den etappen, den 2:a, ägde rum ute på Långnäs, och till dansarnas belåtenhet, på fint dansgolv!

3:e etappen var i Arbrå, vid Träslottet, på gräs. 4:e etappen och semifinal dansades på den fina dansbanan på Stenegård i Järvsö.

Man kunde tävla i huvudklass, seniorklass, publikens favorit och lagtävling. Dessutom, sedan några år, lockar hamboarrangören med en inbjuden lokal hedersgäst som är med och dansar, denna gång var det den mångsidiga artisten Nina Söderquist, sångerska och radiopratare i programmet Rockklassiker. Totalt deltog ett 80-tal par. För musiken svarade Skvaderlaget, de spelade på alla etapperna utom i Bollnäs, där stod Emmas Kapell för tongångarna.

Så får vi ännu en gång konstatera att bästa dansaren i huvudklassen hör hemma i Norrköping/Hemgårdens fdl. Nu har Mikael Eriksson och Karin Erhardsson, Ljusdals folkdanslag/Stockholm, skrivit in sig i hambo-historieböckerna som mesta vinnarna någonsin, då de i år tog hem sin 7:e 1:a plats!

Det är bara att ödmjukast buga! Med sin kraftfulla och rytmiska dans ledde de från första etappen och resten av dagen, det var inget snack! Lite extra kul att omnämna är att Mikael's föräldrar, Stig och Helen, vann Hälsinge-Hambon för 30 år sedan (och vi var på plats som publik).

Mikael och Karins framgångar har uppmärksammats i både Norrköpings Tidningar och Folkbladet, såväl som i flera hälsinge-"blad". Härligt när våra danstraditioner får ta plats i media. Ytterligare en hemgårdare syntes i startlistan, Theres Dahl som dansade dam-par tillsammans med Annelie Tollerå från Orgagillet. De kom på 34:e plats.



GRATTIS

GÖSTA L.
2 x 45.

UPPTAKTSRESA

Den 18 augusti var det så dags för årets upptaktsresa. Tyvärr blev vi bara ett tjugotal som åkte med, men trevligt hade vi.

Redan kl. 07.30 på morgonen hämtade EksmoBuss oss vid Himmelstalunds pendelparkering.

Så gick färden söderut och vid Braehus blev det tid för "bussfika". Vi serverades mycket goda mackor.

Efter att alla rastat sig färdigt gick färden vidare till Huskvarna fabriksmuseum, mycket intressant, inte bara vapen, motorcyklar, mopeder och symaskiner har tillverkats. Allehanda köksredskap och vitvaror till kök och hushåll tillsammans med elektronik. Några tog sig tid att ta en promenad bland de gamla arbetarbostäderna Smedjan.



Sedan gick färden vidare till Rudenstams musteri. Där blev vi serverade lunch bestående av rökt röding. Supergott! Sedan blev det tid att handla av allt gott i butiken.

Därefter bar det av igen mot sjön Bunn. Där tog en båt med oss ut på en trolsk båtresa via en kanal till sjön Ören. Under resan passerades två broar med 1 meters höjd över vattnet. Gissa om vi låg ner i båten? På sjön Ören vände vi och tog samma väg tillbaka.



Under återresan stannade vi till för en "båtfika". Kaffe, tea och goda bullar serverades.

Så nalkades båtens hemmahamn där bussen väntade på oss för hemfärd. Vid kl. 17.30-tiden anlände vi åter till Norrköping efter en toppendag.

STORT TACK TILL VÅR RESE- OCH FESTKOMMITTE OCH EKSMOBUSS



PÅ GÅNG

**21 SEPTEMBER
DANSTRÄNINGEN STARTAR**

**30 SEPTEMBER
KULTURNATTEN**

INGA OCH KERSTINS RUTA



Hej Alla vänner!

Nu är det snart dags för dans och spel. Vilken härlig midsommar vi fick, vi gladda så många med vårt härliga dans och spel.

Våra dräkter fick uppmärksamhet, det är ett stort intresse. Ingrid berättade och visade.

Så kom sommarlovets som alla längtat till. Och vilken tur vi i Sverige har, som inte fick värmebölja.

Blåbär finns i massor och svamp hur mycket som helst. Lingon kommer sen. Det är bäst att passa på så länge det går.

Upptaktsresan blev speciell, Kurt skriver reportage.

Den 21 september startar vi upp med dans och spel. Det ska bli kul och nästan genast kommer Kulturdagen och eventuellt dansar vi ute vid Hemgården. Boka den 30/9!

Vi ses!

Inga och Kerstin

REDAX

Kurt
Helen
Louise
Kerstin
Bengt



SISTA MANUSSTOPP
TILL NÄSTA FG

2023/1022

KULTURENS
Bildningsvårksamhet